

JANUARI

We begonnen het nieuwe jaar met een Nieuwjaarsdienst, waarin afscheid werd genomen van een pastorale ouderling. Een nieuwe ouderling werd bevestigd. Een (gemeentelid-)kerkrentmeester en een nieuwe bezoekermedewerker werden voorgesteld. Na de dienst was er koffie/thee in en we namen afscheid van de beheerder van de Glazeren Kast en maakten kennis met de nieuwe beheerder.

Op 21 januari was er een oecumenische viering, voor het eerst samen met de RK geloofsgemeenschap van Etten. De dienst stond in het teken van de 'Week voor gebed van de eenheid'. Een gelegenheids-mannenkoor werkte mee. Het was een mooie viering en de wens van velen was om dit in de toekomst vaker te doen.



FEBRUARI

Vanwege een tekort aan bezoekermedewerkers moesten we vaststellen, dat jarige 80-plussers niet meer kunnen worden bezocht. In plaats daarvan werd de driemaandelijks 'verjaardagsvisite' bedacht: 80-plussers die jarig zijn (geweest) worden uitgenodigd om hun verjaardag te vieren in de Glazeren Kast. Voor koffie/thee, traktatie, hapjes en sapjes wordt gezorgd. In februari was de eerste 'verjaardagsvisite' en drie jarigen meldden zich hiervoor. Het was een gezellig, geslaagd feestje.

Op 14 februari was er een Aswoensdagviering in Klavertje Vier verband, in de kerk in Silvolde.

De maand werd afgesloten met een goed bezochte editie van het Bijbels Koken, waar een 'sobere maaltijd' werd geserveerd.

MAART

Begin maart verscheen het gezamenlijke kerkblad Klavier, voor het eerst samengesteld door de redacties van de Klavertje Vier gemeenten (daarvoor werd het blad uitgegeven door de predikanten).



De Eredienst Anders op 17 maart was weer verrassend en goed georganiseerd. Het thema: 'Judas-kortsluiting!?' Via de 'sprekkebuul' werden aanwezigen uitgenodigd om te reageren op vraagstukken als 'Ben jij voor goed of geld om te kopen?'.

Een afvaardiging van de kerkenraad bezocht, op uitnodiging van de Moskee, de Iftar maaltijd. Deze maaltijd onderbreekt het vasten (Ramadan) en staat in het teken van solidariteit mét en begrip vóór elkaar, over de grenzen van de eigen Godsdienst heen. In de Stille Week waren er vespers in Klavertje Vier verband op maandag, dinsdag en woensdag.

Zoals gebruikelijk, was er op Witte Donderdag een Viering van Schrift en Tafel.

De Goede Vrijdag viering werd muzikaal omlijst door het ensemble Ancora uit Doetinchem.

Op Stille Zaterdag was de Paaswake in Silvolde, waar ook de nieuwe Paaskaarsen van de Klavertje Vier gemeenten werden gepresenteerd.



Aan de Paasdienst werkte Kleinkoor Vocaliste mee.

Aansluitend was er de Paaskoffie in de Glazeren Kast met paasbrood en lekkere hapjes.

APRIL

In de maand april begroetten wij tweemaal een gastpredikant, i.v.m. een vrije zondag en vakantie van onze eigen predikant.

Er werd weer goed gehoor geven aan de oproep voor de inzameling voor de Voedselbank op zaterdag 20 april; er konden 15 kratten met levens- en

wasmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten worden ingeleverd bij de Voedselbank. Ze werden in dank aanvaard.

MEI

Vanwege ziekte van de gastpredikant, verzorgde kerkenraad de dienst op 5 mei met liederen, verhalen en gedichten, verwijzend naar 'vrijheid'.

Op dinsdag 7 mei werd er weer bijbels gekookt.

Woensdag 15 mei stond opnieuw in het teken van een 'verjaardagsvisite'. Vier jarigen werden in het zonnetje gezet.

De Pinksterviering was een Klavertje Vier dienst op het grasveld, nabij de prot. kerk in Silvolde m.m.v. Chr. Muziekvereniging Excelsior. Net als de jaren daarvoor weer een mooie ochtend met ook nu weer prachtig weer.

Op 26 mei gaf Freddy Karekezi na de kerkdienst een uitleg over het project in Burundi, dat financieel wordt ondersteund door onze diaconie.

JUNI



De maand juni stond voor de Oude Kerk in Etten in het teken van het 50-jarig bestaan van de Stichting Gelderse Kerken.

En om dat te vieren was er de hele maand een prachtige en succesvolle expositie van trouw- en doopjurken.

De werkgroep Eredienst Anders speelde hier mooi op in door het thema 'Feest' te kiezen voor de dienst op 9 juni. Tijdens

de dienst werd een slideshow getoond van gemeenteleden en hun trouwfoto's.

Dit jaar geen wekelijkse zaterdag-openstelling van de kerk in Terborg, maar maandelijks, met steeds een expositie. Op zaterdag 15 juni bewonderden de vele bezoekers de prachtige schilderijen van veelzijdig kunstenaar Joke Brussen.

Vanaf halverwege deze maand maken wij, voor het online uitzenden van de kerkdiensten in Terborg, gebruik van KerkBeamer. Er zijn nu twee camera's (rechts en links) en de camerapositionen worden, aan de hand van de liturgie, vooraf ingesteld. De service aan de kijkers is, dat de teksten van de liederen tijdens het zingen in beeld verschijnen en dat voorafgaande aan de dienst en na afloop informatie kan worden verstrekt.

JULI

Op zondagavond 7 juli was een Klavertje Vier Zomerzangavond in de kerk in Silvolde. Het koor 'Gloria en in Excelsis Deo' (Heelweg) werkte mee. Helaas was de belangstelling slechts matig.

Tijdens de zaterdagopenstelling in deze maand presenteerde een 'Quilt-groep' zich met hele mooie stukken met veel creativiteit.

Halverwege de maand werd informeel stilgestaan bij het koralen huwelijk van onze dominee en zijn vrouw. Na een korte toespraak overhandigde het jubilerende echtpaar van iedere aanwezige een bloem.



AUGUSTUS

In de maand augustus ontvingen wij driemaal een gastpredikant vanwege de vakantie van onze eigen predikant.

Ook in augustus vierden wij weer verjaardagen van 80-plussers.

Op zaterdag 17 augustus was er veel belangstelling voor de zeer fraaie schilderwerken van gemeenteleden Cor Vinke en Wim Land die in de Terborgse kerk werden geëxposeerd.

SEPTEMBER

Op de eerste zondag van september was de Startzondag gepland in samenwerking de prot. gem. Gendringen/Bontebrug. De bedoeling was om te starten met een kerkdienst in de kapel in Megchelen. Op het laatste moment bleek het aantal aanmelding voor deze dag dermate groot te zijn, dat het onverantwoord was om de dienst in kapel te houden. Met hulp van handige handen, fantasie en creativiteit kon de dienst worden verplaatst naar de prachtige tuin van een gemeentelid in het buitengebied van Megchelen, waar na de koffie/thee ook de lunch werd geserveerd. Het weer werkte mee en het was een hele mooie Startzondag.



Een week later was de zogenaamde 'vrijwilligers-bedankdienst' met aansluitend een samenzijn in de Glazeren Kast met koffie/thee, een drankje en lekkere hapjes. Het Ensemble Ancora werkte mee aan de dienst. Helaas viel opkomst tegen en dat was jammer.

Er was redelijk animo voor de kerk in Terborg tijdens Open Monumentendag. Op vrijdag 20 september was het jaarlijkse uitje, georganiseerd door de Diaconie met een bezoek aan het Zandsculpturenfestijn in Garderen. Een geslaagde dag. In de Vredesweek was er een Oecumenische viering met de RK geloofsgemeenschap in Terborg met als thema 'Samen door één deur'. De week erna een kanselruil. Wij ontvingen ds. Nieuwenhuis in onze gemeente. Eind september verscheen de tweede editie van het gezamenlijke kerkblad Klavier.

OKTOBER

Op 6 oktober overleed pastor Anton Morsink. Voor ons geen onbekende. Trouwe deelnemer aan de oecumenische gespreksgroep en de oecumenische werkgroep. Een 'in memoriam' was er in de dienst op de zondag erna en in ons kerkblad. Na de dienst van 13 oktober was er een gemeente-ochtend, verzorgd door de diaconie. Uitvoerig werd ingegaan op het doel van de diaconie (oorspronkelijk en heden ten dage), de activiteiten en de collectiedoelen.

Op 27 oktober werden we bijzonder verrast door een groot aantal jongeren uit Linschoten, die de kerkdienst bijwoonden. Daarnaast een aantal vakantiegangers, die toevallig ook onze gemeente hadden uitgekozen om te kerken. Het is lang geleden dat kerk zó vol zat!



Het groepje bezoekmedewerkers was weer kleiner geworden en met het oog op het aftreden van één van de twee pastorale ouderlingen per januari 2025, werd besloten om het reguliere bezoekerwerk om te zetten in incidenteel (zo nodig en indien gewenst). Via het kerkblad werd opgeroepen om vooral om te zien naar elkaar: 'bent u iemand of kent u iemand die ziek is, behoefte heeft aan bezoek, neem dan contact op met de pastorale ouderling of dominee'.

NOVEMBER



Op zaterdag 2 november opnieuw een inzameling voor de Voedselbank. We waren al gewend aan een goede opbrengst, maar deze zaterdag overtrof alle verwachtingen: met drie auto's werden alle ingezamelde producten naar de Voedselbank gebracht, waar alles in 26 kratten werd gepakt. Met een leuk bericht op Facebook en een hele aardige mail lieten ze ons weten hoe blij ze ermee waren.

De dag erna was de Oogst-/Dankdienst in de kerk in

Terborg, die voor deze gelegenheid met fraaie herfststukken was getooid.

De mooie Eredienst Anders op 10 november stond geheel in het teken van de herfst. Vijf jarigen waren er bij de Verjaardagsvisite op 20 november, weer een geslaagd feestje.

Zondag 24 november was het Eeuwigheidszondag. Tijdens de Gedachtenisdienst, m.m.v. Vocaal Ensemble Encore herdachten wij onze overleden gemeenteleden door het aansteken van de Gedachteniskaarsen en er was voor iedereen gelegenheid om een kaarsje aan te steken om een dierbare te gedenken.



Op zaterdag 30 november werd een vijftiental leden van onze gemeente hartelijk ontvangen in de Moskee in Terborg, waar een mooie en duidelijke uitleg werd gegeven over de gewoonten en gebruiken van de Islamitische geloofsgemeenschap.

Via de Samen over de Brug werd aangekondigd dat het kerkblad vanaf 2025 per post wordt bezorgd omdat het, vanwege het teruglopend aantal bezorgers en tijdgebrek, niet altijd lukt om het blad tijdig te bezorgen.

Met RK Etten werden de eerste voorbereidingen getroffen voor een oecumenische viering in januari 2025.

Met RK Terborg werden twee data in 2025 gepland voor oecumenische diensten.

DECEMBER

Op de eerste Adventszondag was er een dienst van Schrift en Tafel.



De Adventsochtend op woensdag op 11 december was bijzonder geslaagd en goed georganiseerd, met verhalen, gedichten en liederen, met medewerking van harpiste Judith Baakman en Cor Vinke op piano. Er was kerstbrood, lekkere drankjes, hapjes en de ochtend werd afgesloten met soep en stokbrood.

Na de kerkdienst van 15 december praatte ds. Fischer ons, mede namens de kerkenraad, bij over de situatie in de twee (vacante) Klavertje Vier gemeenten, die in het komende jaar weer steeds een beroep moeten doen op (gast)predikanten (en dat wordt steeds lastiger). Vandaar de wens om te bekijken of we in het nieuwe jaar wat vaker samen kunnen kerken. De aanwezigen reageerden hier positief op. Naast een gebrek aan predikanten ontstaat in onze gemeente een tekort aan ambtsdragers (in 2025 meerdere vacatures), vrijwilligers, etc. Op de duur zou dit (ook voor ons) consequenties kunnen hebben!

Een week later mochten wij aankondigen dat zich iemand had gemeld voor het ambt van diaken. En dat was een mooi bericht!

In de Adventstijd waren er vespervieringen in Klavertje Vier verband, op woensdag 18 december in Terborg.

Voor het eerst in onze geschiedenis op Kerstavond een Oecumenische Viering. In de zeer goed bezette kerk werd het een erg mooie en sfeervolle viering, voorgegaan door ds. Fischer en pastor Tankink. Muzikale medewerking was er door organist Jan Bulsink en Mandy Bruggink op dwarsfluit.



Ook Eerste Kerstdag een redelijke opkomst en een mooie dienst met medewerking van het duo Kruithof/Hofstra (zang en keyboard).

Op zondag 29 december was er géén kerkdienst. Ook dat was (waarschijnlijk voor het eerst).

Het jaar 2024 werd afgesloten met een Oudejaarsdienst op dinsdag 31 december.

ALGEMEEN

Wij kerkten dit jaar zowel in de Oude Kerk in Etten als in de St. Joris en Barbara kerk (de prot. kerk) in Terborg. Het gemiddeld aantal kerkbezoekers per dienst was 27,79. Dat is 9,55% van de 291 geregistreerde leden. Een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar (toen was het gemiddeld aantal bezoekers 28,64).

Het aantal volgers via Kerkdienst Gemist stijgt. Vorig jaar gemiddeld 38,00 aansluitingen per dienst en dit jaar 40,43 (per aansluiting kunnen meerdere mensen hebben gekeken).

In het verslag werd niet genoemd de maandelijkse koffieochtend) de derde woensdag van de maand, die over het algemeen door een kleine groep mensen wordt bezocht (plm. 10).

Gemiddeld tweemaal per maand is er koffiedrinken ná de dienst op zondag. De pastorale ouderling onderzoekt of er mogelijkheden zijn om in 2025 wekelijks koffie te drinken.